

25 mei 2013 Middeleeuwse dijkenroute

door Wim Arends

In het kader van de stormvloedkeringstochten was er voor de C-ploeg een leuke tocht over 70 km.



Henk Boer was onze wegkapitein en om 09.00 uur ging het met gezwinde spoed (25km p/u) richting Breekade. We waren met 19 deelnemers. Henk had weer een mooie route bedacht, waarbij de culturele zaken van het eiland ook tot zijn recht kwamen. Zo reden we langs 'het Oostenrijk', een vroegere zeearm, waar de schepen onderweg naar zee langs zeilden. Via Abbenbroek naar de Katerwaal, een wiel overgebleven na een overstroming, waarna we al snel het Kanaal door Voorne bereikten. Na Vierpolders had Henk nog een verrassing,

want het ging niet rechtstreeks naar fort Peltserdijk, maar via een mooi fietspad achterlangs Brielle. Via Tinte en de Lodderlandsedijk richting Heveringseweg, waarna we richting koffie konden gaan. We werden bij Frank van de Duinrand vriendelijk welkom geheten door Rianne die ons snel van koffie en thee voorzag. Na de pauze reden we langs het Oostvoornse meer, daarna kregen we de wind in de rug een ging alles wat makkelijker. Bij de overkant van Brielle was het een en al activiteit. Brandweer, marine allerlei bezigheden waren daar aan de gang. Na de Harmsenbrug richting Spijkenisse, waar we om een uur of 1 aankwamen.

Henk bedankt voor de mooie route en tot de volgende keer.

Wim