

8 augustus 2013 de Dwaalpoortocht

door Wim Arends

Beste mensen,



Wat heb ik vandaag donderdag 8 augustus genoten van de rit die, zoals hierboven geschreven staat wel de Dwaalpoortocht genoemd kan worden. En hoe komt dat nou? Wel, allen, die in de groep meefietsten, hadden wel een stuk inbreng in deze tocht. Zo wist Peter van T. een goede route langs Schiedam en de Kandelaar. Daarna gingen we in een fijn tempo richting Delft en Den Hoorn. Alles over prachtige fietspaden. Er werden ook

weer volop "complimenten" naar elkaar uitgedeeld; alles overigens in een goede sfeer. We zijn gegaan naar "het Woud" waar Henk Boer ons op koffie met gebak trakteerde. Henk heeft een of andere mazzeltje gehad en vond dat wij daar maar van mee moesten profiteren. Henk bedankt, lekker gebak en koffie. Na de koffie wist Govert een mooie route via Schipluiden en Maasland. Het was af en toe wel even zoeken, maar we kwamen uiteindelijk in Maassluis uit om zo via de Nieuwe Waterweg naar Vlaardingen te rijden. Dit alles via de Broekpolder, waar het wel zoeken was, maar waar we uiteindelijk de juiste weg gevonden hebben. Via de Benelux-tunnel weer terug naar Spijkenisse, met zo'n 85 kilometer op de teller (uit en thuis).
Mensen tot de volgende rit.

Wim Arends

8 augustus 2013