

Fiets 2 daagse 9 juni 2018 door Dick Weda

Mede dankzij het fantastische weer en de goede sfeer was de 2 daagse 2018 een zeer geslaagde tocht. Met dank aan Marcel, Ron en Willem.



Nadat we spullen in de bus hadden gedeponneerd vertrokken we voor een verrassende tocht door de Hoekse Waard om via de Kiltunnel en Moerdijk brug in Drimmelen uit te komen. Hier hadden we onze eerste koffiestop met uitzicht op rivier de Amer en de Biesbosch.

De tocht ging verder via Oosterhout, Drunense duinen en Oisterwijkse vennen, waarbij af en toe een stukje onverhard, naar de tweede tussen stop op uniek plekje bij de nog werkende Spooronkse watermolen aan het riviertje de Beerze. Verder veelal door de bossen o.a. langs vliegveld Eindhoven en de Dommelsche brouwerij om vervolgens op onze bestemming in Valkenswaard aan te komen.

Na douchen, bedden opmaken kon de inwendige mens versterkt worden, met o.a. 's avonds een BBQ.

De volgende dag na het ontbijt via Bergeijk en Witrijk richting België. Via Arendonk naar Turnhout voor een fotomomentje en daarna richting het noorden via fietspad over oud spoor het voormalig Bels lijntje. Halverwege op oud station heeft Jaap ons omdat hij jarig was getraakteerd op koffie met gebak. Na de koffie gingen we verder over Bels lijntje waar we op gegeven moment linksaf sloegen om via het Plaatsje Zondereigen en een aantal malen de Nederlands/Belgische grens te zijn gepasseerd uit te komen bij het riviertje de Mark die we een eind in noordelijke richting zijn gevolgd om vervolgens af te slaan en ging het via Effen richting Prinsenbeek waar we bij café Elsakker de lunch genuttigd hebben.



Daarna zijn we via de bekende wegen naar Spijkenisse teruggekeerd. Waar het busje met onze spullen al stond te wachten. Na een hartelijk afscheid keerde iedereen voldaan huiswaarts.