

Verlag clubrit B-groep 22-08-2021
door Gerard van der Vlies



Clubrit naar 't Appeltje

We zijn gestart om 08:30 uur nadat de riteigenaar Ton Hamoen zijn praatje had gehouden, er waren 10 B-rijders en 3 A-rijders van de partij.

Wat er vandaag nieuw aan was is dat we op de terugweg langs onze Sponser Klein Tweewielers in Numansdorp gingen om kennis te maken, voor de meeste was dit de eerste keer dat ze bij Klein Tweewielers in de winkel waren.

We werden met onze natte kleding met open armen ontvangen en voorzien van een heerlijk bakkie koffie.

Arjan Klein is zelf ook een wielrenner, hij heeft dat met de paplepel binnen gekregen van zijn vader Jaap die nog ook nog wekelijks fietst.

De sner zat er gelijk goed in er werd lekker doorgereden. Na de koffie met een heerlijk appelpuntje bij 't Appeltje gingen we weer via Numansdorp terug naar Spijkenisse.

VanaOud-Gastel ging het regenen tot aan Nieuw-Beijerland ook op de terugweg werd er goed doorgereden.

Ton bedankt voor de mooie rit en Koos voor het goede kopwerk.

Het was weer een mooie fietsdag.

Gerard van der Vlies