

Afgelopen zondag 07-11-2021 ging de eerste Vossenjacht eindelijk na 2 jaar weer van start. Danny was de uitzetter voor deze eerste rit dit winterseizoen. 's morgens zag het er nog somber uit en stond er een straffe wind maar desondanks kwamen er toch 16 jagers opdagen, mooie opkomst. We verzamelden bij vv. Botlek om vervolgens gezamenlijk naar Heenvliet te fietsen vanaf hier kregen we instructies van Danny en was er de start. De pijlen waren heel geraffineerd neergezet maar voor een geoefende jager wel te lokaliseren dus na nog geen 500 meter viel de groep al uiteen. Een gedeelte reed de eerste pijl voorbij en ging richting Zwartewaal de rest ging Heenvliet in. Uiteindelijk kwamen we na Zwartewaal elkaar weer tegen en hadden begrepen dat beide ploegen de eerste controlepost gemist hadden. Vervolgens ging het via Den Briel naar Oostvoorne. We zijn een aantal malen verkeerd gereden zodat de uiteindelijke tocht 15 km langer werd. Onderweg een aantal groepjes jagers verloren omdat die dachten slimmer te zijn en de juiste weg te volgen.



De laatsten

Zo hielden we klein groepje over die besloot samen te werken. Het was een leuke tocht en heb van velen gehoord "hier ben ik nog nooit geweest" Dat is o.a. het verrassende aan de Vossenjacht. Ondertussen was ook het zonnetje doorgebroken en hadden we de wind mee dus de weg terug was zeer aangenaam. Uiteindelijk werd de tocht afgesloten bij De Beertjes in Heenvliet. Enkelen gingen direct huiswaarts wegens afspraken. Wij schoven aan bij de rest. Uiteraard werden de ervaringen van verschillende groepen onder het genot van een drankje uitgewisseld. Danny verzamelde de ringen (zie foto) en kan aan de slag met de puntentelling.

Hij zal snel klaar zijn want de meesten hebben *alleen* de Vos gevonden. Het punten aantal kan dus geen belemmering zijn om volgende keer mee te doen want het aantal verzamelde punten is miniem.

Al met al een gezellige dag en toch in totaal nog 72 km gereden.



Zo, dit kan verwerkt worden