

Verlag Omloop van Rotterdam 24-04-2022
door Rens Jansen en Gerard van der Vlies



Verlag 120 km:

Zondag hebben we de Omloop Rotterdam gefietst, Michel had op de Cyql app de oproep gedaan om kwart voor negen te starten na inschrijving in het clubgebouw.

Hier hadden ongeveer tien personen zich op aangemeld, net voor vertrek kwam het verzoek om nog even te wachten omdat er twee mannen uit Middelburg graag met ons mee wilden fietsen en die zijn natuurlijk hier niet zo bekend.

Op weg naar de pont van Rozenburg wat met die mannen gekletst onderweg uitgelegd hoe alles uitgepijld was. Dit was door T.C. Zevenhuizen, Barrhooport en onze TCVP onderling gedaan prima geregeld dus.

Bij de pont van Rozenburg staat zelfs wel EEN kast waar je je kaartje kan kopen dus voordat iedereen klaar was weg Pont natuurlijk maar hij vaart heen en weer dus hij kwam na een tijdje gewoon weer terug toen zijn wij meegegaan.

Nadat we om Maassluis heen gefietst waren gaven de Zeeuwen aan op eigen gelegenheid verder te gaan omdat ze misschien wel wat sneller konden.

Dus wij ook weer gewoon onze route vervolgd, langs Schipluiden en onder langs Delft onder A13 bij de manege door op Zoetermeer aan, die mooi links laten liggen op naar Zevenhuizen daar aan de koffie of thee met appeltaart.

Na de pauze op weg naar Nieuwekerk aan den IJssel deze ook weer links laten liggen (niet omdat het allemaal linkse rakkers zijn hoor) maar het kwam vandaag wel zo uit op naar de Van Brienoordbrug stukje richting Zwijndrecht maar we zijn wel eerder rechtsaf geslagen op naar Barendrecht waar we nog even bij TC Barrhooport daar nog effe wat gedronken en toen langs de Oude Maas weer naar Spijkenisse daar hebben we ons netjes afgemeld en natuurlijk nog een afzakkertje.

Voor onze groep vonden we het weer een geslaagde tocht over goed gepijld en de nodige lol onderweg gehad. Kleine vertraging kort na de start bij een van onze fietsers, zat zoveel vet op zijn ketting dat die effe vastliep maar dat was zo verholpen, iedereen gelukkig weer heel thuis.

Rens Jansen

Verslag 80 km:

Wij zijn met de 80 km mee gegaan er stond weer aardig wat wind maar tocht een mooie rit gereden. Het was een mooie opkomst. Waar ik nou vaak aan denk: zou het niet gezellig zijn als er wat meer mensen nog even langs het clubgebouw gaan om de rit of wat andere zaken met elkaar te bespreken en wat te drinken en als het clubgebouw niet geopend is dit dan ergens anders te doen, gewoon voor de gezelligheid.

Ik kan dat wel gemakkelijk zeggen want ik heb mijn vrouw bij me. Maar zijn er nog meer leden die er net zo over denken?

Met vriendelijkste fietsgroeten, Gerard van der Vlies